



GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!

Den rådande situationen till trots glädjer det mig att vi har kunnat göra så mycket kul aktiviteter för alla våra socuter. Vi har hellre ställt om istället för att ställa in och jag vill tacka alla ledare och scouter för att vi tillsammans har gjort det bästa av situationen och haft kul tillsammans.

All aktivitet har varit utomhus och även om det är trist att vi inte fått någon snö än kanske vi skall vara glada för att det inte varit kallare vilket kunnat försvåra våra möten än mer.

Nu hoppas jag att ni får ett fantastiskt jullov med en massa kul och förhoppningsvis snö.

Ingvar Kårordförande

HÖSTLOVSDAG 26 OKTOBER

Måndagen i höstlovet samlades ett trettital scouter från nästan alla avdelningar i kåren för en gemensam Höstlovsdag i Harry Potters värld.

Scouterna hade blivit antagna till Hogwarts och blev givetvis indelade i sina patruller/elevhem med hjälp av Sorteringshatten och Sjöfåglarna utnämdes till Perfekter.

Första lektionen var eldning där alla i patrullen/elevhemmet deltog tillsammans och fick öva på att tända en eld under perfekternas överinseende med hjälp av ledare.

Sen var det dags att visa vilket elevhem som var bäst på eldning men då fick endast perfekterna och de näst äldsta scouterna (Ugglor) tävla om vilket elevhem som kunde koka över såpvatten först.



Det var nu dags att försöka tyda sitt elevhems schema som givetvis var chiffrerat och patrullen/elevhemmet som först klarade ut sitt schema fick ge sig iväg på en slinga runt Eriksö för sina lektioner. Vissa var tvungna att tyda flera delar innan de slutligen fick komma iväg.

Andra lektionen var att lära sig att tämja en flygande matta där patrullen skulle stå på ett liggunderlag och vända på det utan att någon fick nudda mark. Det var lite klurigt att komma på hur man skulle göra.

Nu var det dags för lunch, korvstroganoff och makaroner, som patrullerna fick tillaga på stormkök.

Tredje lektionen fick de visa att de kunde samarbeta och vara smidiga samtidigt som de var snabba i en nyckelhinderbana. Hela patrullen fick hålla i ett snöre fäst i en karbinhake som löpte längs ett långt spår och när spåret gick över, under eller runt något var patrullen tvungen att göra likadant och snabbaste tiden gav mest poäng till elevhemstävlan.

Fjärde lektionen fick de lära sig att jaga Pixies med hjälp av livlina. Det gällde att kasta så nära Pixignomen att man kunde fånga den medan man stod på linan man kastat ut. Patrullen skulle sen gå hela linan och fick sen kasta så de kunde fånga nästa Pixiegnom.

Femte lektionen fick de lära sig om knopar i form av farfars skafferi dvs de skulle knyta upp dörren till skafferiet och knyta den efter sig, ta en kaka och sen knyta upp och knyta dörren igen.

Väl tillbaka vid Hogwarts (scoutlokalen) fick patrullerna svinta sina stormkök innan det var dags för den stora avslutningsfesten (lägerbål) runt brasan och givetvis utdelning av elevhemspokalen till det vinnande elevhemmet.

Grattis Slytherin som vann!





UTEDAG MED PETTSSON OCH FINDUS

En härlig lördag i november gav sig Insekterna från Waxholm ut till friluftsområdet vid Hackstabacken i Åkersberga. Temperaturen var 0 grader med snöblandat regn, men humöret hölls på topp under hela dagen med ett aktivitetsspår på tema Pettsson och Findus.

Gubben Pettson ville överraska Findus med att bygga en totemaskin, då katten det här året är skeptisk till tomtens existens. Gubben Pettsson, katten Findus, grannen Gustavsson, Handlaren, och en grupp tokiga mucklor (de små varelserna som figurerar överallt i Pettsons värld) hade var sin station med utmaningar för dagens hugade spårare.



Utmaningarna var av varierande slag; Gustavsson behövde hjälp med att mäta upp fågelfrön till hönsen – i stafettform med kåsor naturligtvis. Handlaren hade lite uppgifter att komma på vilka råvaror som fanns i vilken påse med lite omkastade bokstäver. Stormkök monterades ihop och isär, kluriga chiffer löstes och finurliga knopar knåpades. Särskilt uppskattat var mucklornas intensiva charader för att få scouterna att genomföra olika uppgifter.



En extra och oväntad utmaning under dagen var den omåttligt populära Frisbeegolfbanan i friluftsområdet – var än vi begav oss var det i siktlinjen för entusiastiska frisbeekastare. Trots intressekonflikten blev det glada hejarop när det kastades långt och bra (även glatt tjoande när någon träffade det djupa och leriga diket).



I slutet på dagen var Pettssons totemaskin då äntligen klar! Spänningen var stor och katten Findus förväntansfull. Men vilken olycka - maskinen kollapsade vid första försök till användning... Ho, ho, ho, vem tittar då fram i skogsbrynet om inte Tomten! Lyckan är gjord; julklappar delas ut till den snälle lille katten och barnen är fria att springa upp och ner för skidbacken tills det är dags att ta sig hem till Vaxholm.

Maria och Tage

DET RYKTAS ...

- ...att MI VANN
- ...att Nalle har en stor fin kniv
- ...att Råseglet kräver mer ved
- ...att Vidar kommer ramla bakåt
- ...att det går bra så länge man inte är kass på livet
- ...att det blir inge regn idag, korv var dag, det blir inge regn idag
- ...att galler är en substans
- ...att Vidar är rätt, alsmäktig och tuggmotstånd
- ...att det har kommit in på tok för få rykten
- ...att man skickar sina rykten till fyren@waxholmsscoutkar.se



UGGLANS HÖSTDAG 2.0

Vi började med en samling klockan 10:00 nära Ekö på Bogesund. Alla scouter var (typ) beredda för en lång och härlig höstdag 2.0 på Bogesund. Först så öppnade alla PL sina patrullväskor och tog ut allt man behövde för en rolig höstdag. Vi började promenera i lite lagom takt framåt mot oändligheten. Alla gick inte i samma takt dessvärre. Marcus hade ett chiffer som var uppdelat i olika ord. Vi fick en chifferlapp vid varje station. Första stationen var vid Damstakarret. Där ville Pelle läsa upp en text om Damstakarret. Det ville inte Folke. Folke sa: ”Kan själv”. Pelle läste ändå. Sen fortsatte vi att gå.

Efter en stund kom vi till ett vägshål. Det fanns en säker och tråkig väg och en livsfarlig, hyperläskig brant väg. Leonard var den enda som var smart nog att vara feg. Vi miste nästan livet på en av våra allierade när Leon ramlade ner för det livsfarliga 1 m stupet. Vi andra klarade oss med knapp nöd. Sen hände inget mer förrän vi kom till lunchstället som bestod av ett vindskydd med redan tänd eld. Plus två gäster.



Sen fick vi i uppgift att varje patrull skulle göra en egen org.



Sen var det en coronasäker lunch bestående av hamburgare som vi gjorde själva. Sen när vi fortsatte gjorde vi några andra stopp där vi fick fler chifferlappar och gissa vilken sång det var Vidar läste upp en text ifrån. På slutet gjorde vi varandras org tävlingar. Fjällugglan fick oturen att försöka ta Marcus mössa samt få Marcus att skratta. Målet var Nibble där föräldrarna stod och väntade. En hyperläskig livsfarlig brant dag för alla förutom Leonard.

Pontus, Erland, Folke och Leonard

BEGAGNADE SCOUTPRYLAR

Kåren kommer under våren sätta upp en grupp (förmodligen via Facebook/Marketplace) där det kommer att vara möjligt att köpa & sälja scoutprylar. Håll ut om du t ex har en gammal urvuxen scoutskjorta eller för små kängor. Mer info kommer under vårterminen så snart alla detaljer är klara.

KÅREN 90 ÅR

För att fira att kåren har fyllt 90 år har alla våra medlemmar fått en kåsa med kårens logga på.



HÄR HADE VI KUNNAT FÅ PLATS MED LITE TILL

Har du något du vill dela med dig av i Fyren tveka då inte att skicka ett mejl till

fyren@waxholmsscouter.se



INSEKTERNA

Waxholms Scoutkår

På Insekterna är vi 30 scouter och 10 ledare. Vi har varit i Österåker och träffat Findus och Pettson. Vi hjälpte Pettson med lite julbestyr så han kunde bygga en totemaskin. Tyvärr så fungerade inte maskinen, men i stället kom den riktiga tomten till Findus.

Vi har också varit på Kullö och träffat totemor. Nissarna behövde hjälp att fixa klapparna. Bra jobbat trots lätt regn och iskallt väder. Många lärde sig vikten att klä sig.



MYRORNA

WAXHOLMS SCOUTKÅR

På spåraravdelningen Myrorna är vi för tillfället 30 scouter och 9 ledare. Vi har som Insekterna varit i Österåker och träffat Findus och Pettson. Vi hjälpte Pettson med lite julbestyr så han kunde bygga en totemaskin. Tyvärr så fungerade inte maskinen, men i stället kom den riktiga tomten till Findus.

Vi har gjort egna matpåsar/necesärer, jobbat med scoutlagen och varit på Kullö mm.



UGGLAN

WAXHOLMS SCOUTKÅR

På Ugglan är vi 15 scouter och 4 ledare. Ugglan har haft höstdag 2.0 som ett alternativ till höstens övernattnings. Det blev ett bra coronasäkert alternativt, vädret var med oss och det blev en kanondag på Bogesund. Läs gärna scouternas egna berättelse. Där ingick bl a att lösa och göra chiffer något som vi jobbade vidare med på ett av våra möten. Vi har också pratat sjukvård, stekt äppelskivor och ätit med kanel och socker, en intressant smakupplevelse tyckte

vissa.. Vi har också surrat en trefot, späntat stickor, gjort knopar och poppat popcorn över elden.



Vi är 20 scouter på Sjöfåglarna och 5 ledare. Vi har tränat på knopar. På patrullmötet tränade de på ett framförande som handlade om en eller ett par av scoutlagens punkter.

Vi har eldat på flera olika sätt. Tävlingseldning, matlagningsseldar, och proveldat olika typer av eldar som pagod, stjärnelld, blåslampa, pyramid och flotteld. Alla eldtyperna är bra för sitt specifika användningsområde.

För att träna patrullsamarbete och organisation genomförde vi en MEGAorganisationstävling.

Ofta reflekterar vi även vad som var bra och minde bra på våra möten och ofta hinner vi med en sångstund.

Vår traditionella julövernattnings blev en Juldagen. Från Nibble gick vi tillbaka till scoutlokalen.

På vägen sappades vi tillbaka till 1920-talet. Vi surrade, träffade BP, vaccinerade spanska sjukanvirus, lagade varmchoklad och saffranbullar och blev bjudna på grötbufe.

Väl tillbaka i lokalen diskades det och sen var det dags för hantverk. Slipa, brännmärka och olja hajkbrickor. Smida krokar och tillverka ljusstake. Efter middagen som bestod av julpytt var vi på reflexjakt. Tomten kom och delade ut julklappar. Efter fika, lägerbål och undanstädning var det dags att åka hem och sova.

RÅSEGLET

Vi är 3 scouter och en halv ledare.

Vi har bland annat övat på knopar, eldat, städat vår lya och försökt göra så att vår dörr stängs automatiskt. Vi har också pyntat en julgran i rummet och deltagit på Sjöfåglarnas juldag



SJÖFÅGLARNAS JULDAG

Dagen började kl 9.15 på parkeringen vid Nibble. Det var en grå dag, men vädret var trevligt utöver det. Vi började med att samlas och få en karta över hur vi skulle gå. Sedan var det dags att faktiskt börja gå, och vi tänkte att "raka vägen är bäst" och gick rakt nerför en höjd där allt underlag var blålera, men vi överlevde och fortsatte med skor som nu var dubbelt så tunga tack vare leran. Vi kom ungefär 500 meter innan vi insåg att vi behövde ta av oss kläder för att inte dö av törst efter all svett.

Lite senare kom vi till en viss professor och fick veta att Tomten var försvunnen och att vi behövde åka tillbaka i tiden till 1920 för att hitta honom. Vi gjorde detta genom att surra ett svart hål (en a-bro) och hoppa genom det!



När vi var i 1920 så fick vi lussekatter och oboy för resan vidare. Vi stannade vid en sjö och värmdde våran mjölk för att kunna göra varm oboy i det kalla vädret. Jag trillade nästan i sjön men som tur var så klarade jag mig och efter lite lat-diskning så fortsatte våran resa!

Vi kom senare till ängen vid Elboda där vi i somras hade kårleger. Väl där mötte vi Baden Powell som var i full fart att organisera det första världsscout jamboreet i syfte att ena folk efter första världskriget, vi fick i uppdrag att skicka ut inbjudningar till de olika länderna som hade scouter i sig vid den tiden. Vi i Råseglet lyckades bra då vårat lag var väl uppbyggt, med Marcus och Vidar som snabba springare och Jag själv som kunde vilka huvudstäder som hörde till vilka länder var vi ostoppbara... Tills vi insåg att Estland inte fanns med, vi kom fram till att de måste ha flyttat någon annanstans, kanske till månen? Och räknade oss som klara.

Vi gick sedan vidare till en lunch som bestod av gröt buffe, mycket gott! Jag hittade sammanlagt 11 mandlar i min tomtgröt och lyckades skriva 6 rim-

verser vid maten och fick då 5 rim-verser i läxa till resten av dagen.



Vidare kom vi till en gravplats för offren för pandemin, jag talar såklart om spanska sjukan som härjade i början på 1920-talet! Där skulle vi sortera in de sjuka till karantän utan att själva bli sjuka, vi behövde hålla avstånd till patienterna som var träblock och vi plockade upp dem med en maskin som bestod av en träram med en krok i mitten!

Efter att vi hjälpt till på gravplatsen insåg vi att båda de lyktor som vi tagit med oss saknade veke, slarvigt men vi var snart hemma så det gjorde inte så mycket.

Väl hemma så packade vi upp vårt materiel och diskade ur gröt resterna ur våra matkåsar i väntan på Sjöfågelpatrullerna. Vi hade också lite tid att ta det lungt vilket var välbehövt efter den intensiva dagen som varit!



När de andra kommit började vi med olika hantverk! Vi gjorde egna hajkbrickor (skrivunderlägg + skärbrädor), adventsljusstakar och så smidde vi armeringsjärn. Det var extremt kul utom att jag brände mig på Marcus järn(aj) och fick 4 blåsor på handen.



Vi klädde också granen och lade våra paket under den! Dock så blev den mer och mer avklädd eftersom att den trillade hela tiden, hade något med vinden att göra.



Sedan var det dags för julbord, potatis med stekt lök, prinskorv, köttbullar och en ohelig mängd rödbetsallad.

Tack Eva för den goda maten!

Mätta och belåtna fick vi veta att det var dags för ett av de sista momenten, vi skulle upp i lärkskogen och leta efter Tomten I MÖRKRET! Vi gick upp på led och hittade till slut tomten ståendes där med en lätt förvirrad blick i ögonen. Han förväntade sig kanske inte ett tåg på 20+ scouter.

Efter att ha hittat Tomten förklarar professorn från början av spåret att för att komma fram i tiden med så många människor behövs en större mer sofistikerad portal. Den ska ha varit uppbyggd av ett långt skarvat knoprep. Men för att hitta alla delarna behövde vi leta i skogen, som tur var så satt det reflexer på de olika repen så att man kunde hitta dem med ficklampa! På repen stod det vilken knop som skulle göras, det var allt från råbandsknopen till den dubbla pälsteken som

behövdes. Vi fick hjälpa varandra med knoparna men till sist så blev alla knopar gjorda och vi kunde alla ta oss tillbaka till år 2020. Väl tillbaka i lokalen fick vi alla varsin julklapp som tack för att vi räddat Tomten, jag fick en fingerborg och nålar vilket uppskattades!

Vi hade sedan en kort sångstund runt elden där vi drack varm choklad och åt lussekatt. Ett mycket trevligt avslut på en fantastisk dag!

Tack alla Sjöfågel-ledare för att ni bjöd in oss Råseglare till eran juldag!



Edvin



Vill du också vara med i Scouterna? Tveka inte att höra av dig till oss genom www.waxholmsscoutkar.se och klicka på Bli Scout!

Vi ses!

VILL DU SKICKA IN NÅGOT TILL FYREN?

Har du något du vill dela med dig av i Fyren tveka då inte att skicka ett mejl till fyren@waxholmsscoutkar.se



TERMINSPROGRAM VT 20

Januari

- 12 Tisd Skolstart
14 Tord Kårstyrelsemöte (KS)

Februari

- 15 Månd Kårstyrelsemöte (KS)

Mars

- 1 – 7 Sportlov v9
23 Tisd Kårstyrelsemöte (KS)

April

- 5 – 11 Påsklov v16
28 Onsd Kårstyrelsemöte (KS)

Maj

- Roslagens Dag (Inget datum satt, om läget tillåter)
22 Lörd Loppis (om läget tillåter)

Juni

- 3 Tord Kårstyrelsemöte (KS)
6 Sönd Sveriges nationaldag
7 Månd Terminsavslutning
15 Tisd Skolavslutning
17 Tord Sommarmiddag
21 Månd Lägerpackning?

GOD JUL FRÅN RÅSEGLET!

