



## SOMMARLOV!

Så har terminen nått sin ända och sommarlovet stundar. Mycket har varit annorlunda detta år men mycket har samtidigt varit nästan som vanligt. För oss ledare har det gångna året gett extra utmaningar i att snabbt planera om efter rådande läge och tänka helt nytt för att kunna göra så mycket kul som möjligt.

Nu hoppas jag att ni får ett riktigt härligt sommarlov innan vi ses på lägerängen vid Issjö första veckan i augusti.

Ta hand om varandra och håll er friska!

/Kårordförande

## SJÖFÅGLARNAS LÅNGHAJK

Vi samlades vid scoutlokalen där vi packade in scouter och cyklar i bilar och släp för att åka till Dillingby strax söder om Norrtälje. Väl framme var det dags att packa cyklarna och fördela den sista packningen så alla i patrullen hade lagom mycket.

Äntligen fick vi sitta upp i sadeln och cykla iväg längs med småvägar i solskenet mot Länna kyrka där vi stannade för att laga lunch och leta svar på frågor som vi fått i förväg.



När lunchen var uppäten, allt diskat och nedpackat trampade vi vidare mot Penningby slott där vi letade efter svar på fler frågor för att få veta mer om slottet. Färden gick nu vidare genom skogen och en kohage där vi varnades för de sura bonden innan vi kom fram till lägerängen vid Issjö där vi ska vara på sommarläger. Här tog vi en liten paus och några passade på att testa badvattnet som var mycket kallt medan andra bara plaskade med fötterna.

Från lägerängen var det inte långt till vår första nattplats vid Kvarngården i Underskog. En mycket vacker plats med Kvarngårdens röda små stugor, en

bäck med bro över och gröna välansade gräsmattor där vi kunde slå upp våra vindskydd och laga middag. Innan middagen hämtade vi vatten ur en brunn i närheten och hade ett stretchingpass och efter middagsbestyren hade vi en liten sångstund kring brasan vid det fasta vindskyddet som också ligger där.



De flesta scouterna hade svårt att sova tills det var dags att gå upp och hade tjuvstartat lite med frukosten så ledarna var sist packade och klara för avfärd. Vi cyklade iväg längs med en skogsväg förbi en karpodling, fiskar alltså, och vidare till Riala kyrka där vi skulle leta svar på fler frågor, bland annat om runstenen som står där.



Efter en kort paus vid kyrkan trampade två patruller iväg åt fel håll i trevägskorsningen men vände efter bara en kort stund. Lunchen lagade vi på en badplats vid sjön Lagen som har väldigt rent vatten och är en av Stockholmsområdets renaste sjöar då man påträffat sjöhjortron och sjöplommon där.



## FYREN

Efter lunchen bar det vidare längs med Sveriges krokigaste väg Rumsättravägen som inte bara är krokig utan går mycket upp och ned. Vädret mulnade på och det droppade lite under dagen men vad gör det när man har regnställ och håller värmen av att cykla?

Strax innan Brollsta golfklubb som bara en av patrullerna cyklade ner till vek vi av in i skogen längs med en skogsväg fram till Lilla Harsjön där vi slog läger för natten. Patrullerna slog snabbt upp sina vindskydd och tog det lite lugnt innan det var dags att börja med middagsmaten. Vi avslutade kvällen med en sångstund runt vår portabla eldstad innan det var dags att krypa ner i sovsäckarna och det började regna igen. Vi hade lyckats vädersäkra bra och det mesta var helt torrt på morgonen trots en hel del regn under natten.

Med frukost i magen och allt packat cyklade vi vidare längs skogsvägar och i en korsning inte långt från nattplatsen fick Skrattnås förstärkning av Tore. Vidare genom skogarna förbi Hakungekrossen cyklade Lom fel eller kanske rätt och vi andra fel men i alla fall en annan väg men kom fram samtidigt som de andra. Vissa lärde sig vikten av att man faller ihop konservburkarna i soppåsen ordentligt innan man försöker trycka ned påsen i packningen. Så efter omplåstring av en tumme och idogt trampande var vi framma vid Willys i Åkersberga där maten för andra halvan av hajken skulle inhandlas och packas ned i den nu ganska lätta pckningen. Vi passade även på att sopsortera och bli av med så mycket sopor som möjligt.



Kort efter Willys i början på Svinningevägen stannade vi för lunch i en lite skogsdunge och det visade sig att två patruller hade hamburgare till lunch. Mätta och belåtna cyklade vi vidare längs med Svinningevägen på den fina cykelbanan de byggt där som tyvärr tar slut precis efter Svinninge före Prästtorp. Härifrån blev det ledarledd cykling upp till Kulla vägskäl där vi stannade upp för drickspaus och lite örngott innan vi cyklade vidare längs med Vaxholmsvägen till Polackstorp där vi vek av in på småvägar och skogsstigar ner mot Holmingeviken och Stensägen vid Sundby gård där vi slog läger för sista natten.

Solen tittade nu fram igen och vindskydden kom så småningom på plats och middagen blev både lagad och uppäten samt bortdiskad. Vi avslutade kvällen runt vår portabla eldstad och vallade bilar och pratade om hajken och sjöng nån sång innan det var dags att krypa ner i sovsäckarna.



Nu började det kännas att vi nästan var hemma och det gick rätt fort att bli klara med frukosten och packa upp oss på cyklarna. Vi cyklade mellan och igenom hagarna vid Sundby gård, vissa patruller längre än andra, förbi Ellboda och bort till Fridhemsbadet vid Karlsudd där vi åt lunch och hade avslutningsceremoni innan det var dags för den sista korta etappen tillbaka till scoutlokalen.

Väl framme skulle all patrullutrustning packas upp och tas omhand om samt läggas på sina rätta platser i lyorna innan någon fick gå hem.

En mycket lyckad hajk som bjöd på mycket sol och lagom med regn och en massa skratt.

*/Kumlet*

---

## BEGAGNADE SCOUTPRYLAR

Nu har vi satt upp en grupp på Facebook där ni kan köpa & sälja scoutprylar. Har du urvuxna scoutgrejjer eller önskar köpa något besök då Waxholms Scoutkår Köp & Sälj på Facebook.



**WAXHOLMS SCOUTKÅR**  
ROSLAGENS SCOUTDISTRIKT  
Svenska Scoutförbundet

Vill du också vara med i Scouterna? Tveka inte att höra av dig till oss genom vår hemsida [www.waxholmsscoutkar.se](http://www.waxholmsscoutkar.se) och klicka på Bli Scout!

Vi ses!





## UGGLANS VÄRÖVERNATTNING



Äntligen dags för en övernattnig. Pga pandemin har vi inte kunnat åka på övernattnig på ett helt år så det var ett glatt och förväntansfullt gäng som samlades på lördagen vid Rindö färjan. Väl på Rindö blev det gemensam promenad över ön med saft- & bullstopp på Skogsvägen hemma hos Dalhammars. Teodoras bullar smakade så gott! Därefter fortsatte vi vidare till 10:e batteriet. Pelle berättade om detta och sen fick vi möjlighet att inspektera det på egen hand.

När vi kom fram till lägerplatsen började vi med att kolla runt var vi skulle sova och ha eldplatsen. Vi hade bestämt att sova i vindskydd då vi pga av Coronaregler inte visste om det skulle vara ok att sova i tält eller inte. Det blev extra kul med vindskydd, första gången för de flesta.

Några satte upp vindskydd och andra började med maten.

Alla jobbade på bra och belöningen blev ett dopp! Om det var varmt eller kallt i vattnet beror på vem som svarar..

Vi boade in oss och sen var det dags för käk, pasta med oreganokyckling. Peter gjorde grillad vitlök som vi fick smaka. Allt smakade toppen.

Vi hade barkbåtsrace i kvällssolen och så småningom gick solen ner. Då vallade vi bilar runt elden och sen blev det lite mys i sovsäckarna.

Kvällen var fridfull och vacker. Natten var lite kylig, några rindöbor spelade väldigt hög musik och några sniglar försökte sig på en attack.. Vi sov oss hyfsat bra igenom detta.

Efter sju behövde man inte vara tyst längre så de flesta skuttade glatt upp ur sina sovsäckar. Gröt kokades och tänk, ALLA käkade gröt, så gott. Tack Leon och Martin för den, bra teamwork.

Vi hann reflektera lite över olika saker t ex att yllestrumpor är varmare än andra strumpor, att dasset hade bästa platsen, att om man ska höfta med kryddning så behöver man ha en coach, att 1 kg pasta får plats i en gryta och att Yes är bättre än såpa för att slippa svinta..

Sen var det dags att packa ihop, vi hade märkesutdelning och sen kom föräldrar och hämtade.

Tack alla för en toppen övernattnig!

// Nattugglan (ledarna)

## NY SCOUTLOKAL

Arbetet med bygglov går vidare och vi har nu hjälp av vår projektledare från kommunen för att kunna komma i mål med detta så snart som möjligt.

Har du kunskaper att bidra med eller bara känner att du vill hjälpa till för att skapa kårens nya hem för många år framöver? Anmäl ditt intresse och vad du kan hjälpa till med genom att skicka ett mejl till husgruppen@waxholmsscoutkar.se

## SOMMARLÄGER 2021

Sommaren närmar sig med stormsteg. I år ska vi åka på läger vecka 31, 31 juli – 8 augusti, till Issjö i Bergshamra söder om Norrtälje.

Det kommer bli ett traditionellt kårläger med en massa kul aktiviteter!

Så se till att boka in vecka 31 redan nu så att du inte missar denna roliga minnesvärldiga vecka!

Lägeranmälan öppnar snart och kommer att mejlas ut.





## FYREN



## INSEKTERNA

Waxholms Scoutkår

På Insekterna är vi 25 scouter och 8 ledare.

Vi har haft två möten i ösregn vid lokalen. På ett byggde vi insektshotell som vi kommer sätta upp utanför lokalen, på det andra övade vi surring. Till båda mötena byggde vi ett litet presenningstak mellan huset och staketet så vi kunde jobba någorlunda torra.

Varit på Kullö på två möten. På ett möte reste vi tält (också i regn). Det tyckte alla var kul och många såg fram emot att få sova i tälten. På det andra mötet genomförde vi en kartpromenad varvad med lekar och andra uppgifter och avslutade med glass. Mycket uppskattat!

Kvar av Insekternas termin återstår nu bara ett dagläger på Prästtorp (nej, Lönneberga ska det vara) där vi ska träffa Emil och de andra i Katthult. Det ska bli kul att komma ut och pröva allt vi lärt oss, även om vi inte sover i tält den här gången.



## MYRORNA

WAXHOLMS SCOUTKÅR

På Myrorna är vi för tillfället 18 scouter och 6 ledare.

Vi har haft ett digitalt föräldramöte där scouterna tränade på sina märken de ska ta. Det var stabilt sidoläge och tipspromenad om naturfrågor.

Vi har också deltagit i tävlingen Roslagens Dag som i år var digital, vi föttade kontrollen som scouterna genomförde, det var exempelvis, skapa flaskpost, skriv ordet Scout med naturmaterial, gör en eld etc.

Vi har även spårat onaturliga saker i skogen på Kullön, och hjälpte "skadad" ledare.

Vi har även byggt broar genom surring av slanor, bra att kunna inför lägret i sommar. Sista mötet hade vi en tårtjakt.



## UGGLAN

WAXHOLMS SCOUTKÅR

På Ugglan är vi 14 scouter och 3 ledare och två Råseglarassistenter.

Scouterna har gjort en egen konstruktion, en per patrull som de ritat och surrat och sedan fått berätta om hur de tänkt osv. Det blev en fåtölj, en gunga och ett tält. Nu är Bygga-märket i hamn. Ugglan deltog med två lag i "Roslagensdagonline". Detta gjordes under två halva möten. Kul tyckte scouterna och Ugglan 1 kom på en tredje plats.

De har också eldat på alla möjliga sätt. Ett möte ägnades åt orientering i Lärkskogen.

Lör - Sön var det Vårövernattning i vindskydd på Rindö med matlagning, bad, märkesutdelning och massor av härlig energi.

På sista mötet före avslutningen diskade vi efter hajken, gjorde värderingsövning kring miljöfrågor och slutligen surrades ett uggle-bord, träning inför sommarlägret.



Vi är 18 scouter på Sjöfåglarna och 3 ledare.

Vi har förberett oss för långhajk. Vi har tittat på hur man cyklar och hur man packar i cykelväskor och lastar dessa. Gått igenom kartan och skala. Haft matmöte där vi torkade mat att ha med på hajken.

Tagling tränades genom att alla fick sätta segelmakartagling i ändarna av sina nya knoprep. Ögonsplits och spansk tagling tränade vi också på.

Sleveninspektion och märkeskontroll för att få märkena knop tvåan och sjukvårdstväan.

Sista ordinarie möte hade vi lägerteori. Hur bygger man spis, hur diskas man, hur surrar man snyggt och hur ligger man steget före.



Vi är 3 scouter och en halv ledare.

Vi har haft lite sporadiska möten och planerat för hajk längre fram samt för sommarlägret.





## ROSLAGENS DAG ONLINE

I år gick det inte heller att ha en vanlig Roslagens dag så det ordnades en onlinetävling som de tävlande patrullerna genomförde på ett vanligt möte mellan den 3 – 16 maj.

Det var 90 olika uppgifter att lösa och lite specialuppdrag baserade på filmen Upp.

Lösningarna rapporterades in i bilder eller filmklipp för att kunna bedömmas centralt.

Myrorna deltog Roslagens Dag Online med två patruller.



Ugglan deltog med två patruller i årets upplaga av Roslagens Dag, "Roslagens Dag Online".

"Ugglan 1" kom på en hedrande tredje plats. Där ingick Folke, Leonard, Tindra, Doris och Algot.



### HÄR HADE VI KUNNAT FÅ PLATS MED EN SAK TILL?

Har du något du vill dela med dig av till Fyren tveka då inte att skicka ett mejl till [fyren@waxholmsscoutkar.se](mailto:fyren@waxholmsscoutkar.se)



# SVÖFÅGLARNAS PATRULLHAJK

Sjöfåglarnas patrullhajak får patrullerna själva planera och genomföra. Patrullerna har varsitt fast vindskydd som sin patrullhajakplats. Vi ledare kommer ut och besöker patrullen vid middagstid och kollar att allt är bra och att hajken flyter på enligt plan. Hajken är en lördag till söndag och avslutas i scoutlokalen med materielvård.

Här kommer ett utdrag ur patrullernas loggböcker från deras patrullhajak er.

*/Kumlet*

Vi samlades 09:30 och fördelade packningen. Sedan gick vi mot lillhus och höll tummarna på att ingen ockuperat den. Magin fungerade lillhus var tomt. Vi började samla ved och satte upp vindskyddet.

11:45 åt vi lunch bestående av korvstroganoff med ris. Efter den goda lunchen gick vi ut i florajakt. Det gick inte så bra på grund av bristen på blommor så vi lekte femton och kurragömma istället. Efter det återgick vi till sysslorna bestående av att göra i ordning i lägret, hugga upp ved och gå igenom resten av dagen.

Vi tröttnade efter ett tag och gick ut på upptäcksfärd. Efter det korta äventyret återgick vi till sysslorna med bättre koncentration. Sedan när vi gjort tillräckligt spelade vi ett hederligt parti skrat-o-slag.

Vi började efter spelet att förbereda förrätten (vitlöksbröd) men råkade bränna några så det var bara hälften som var ätliga. Det är ungefär var vi är nu så hej då till senare.



*/Skrattmås*

Vi började dagen genom att alla samlades på Circle K klockan 11. Därifrån samåkade vi till vårt hemliga patrullhajakställe. När vi kom fram så gick vi de 2 km som det var till självaste vindskyddet. När vi kom fram lagade vi lunch. Det blev en mex-mix i tunnbrödsnåting. Sedan plockade vi ihop lite och körde kurragömma ☺ Vi hittade en gul soggig boll men var good enough. Vi bestämde oss för att leka apan i mitten vilket sedan blev våran standardlek för resten av hajken.

*/Storlom*

Vi samlades på parkering, då var vi bara tre patrullmedlemmar som gick till vår hajakplats och började samla ved. Vi hittade en gran som ramlat.. toppen nu har vi ved för resten av hajken! Elin kom nu är vi fyra. Elin gjorde en gunga som hon blev stolt över och under tiden lekte alla andra. Ella kom så nu är vi fem. Vi försökte bygga en repstege men den gick sönder. Vi kastade över ett rep och satte en pinne i båda ändar och så satte sig den lättaste, Vilgot, på ena sidan och alla andra på den andra när Vilgot drog sig upp så ramlade han inte ner av säkerhetsskäl.

Vi byggde lite mer sen blev det dags för middag och sedan kom ledarna på besök och blev förtjusta i våran säkerhet. De inspekterade lite och gav oss chokladbollar och gick. Vi lekte lite till innan det var dags för kvällsmat som vi inte hann med och vi gick och la oss.



*/Skäggdopping*



# DET RYKTRAS ...

- ...att ledarna är utmärkta på kartan
- ...att Eva har ingen gardin på sin tarp
- ...att Ingvar ska cykla utan däck.
- ...att det är liggare att låta sovande.
- ...att om dasset har en bra placering så blir ett läger alltid bra.
- ...att David och Anna glömde att stämma av och det gjorde att båda sov hela natten.
- ...att om man somnar och vaknar till Erlands röst så har han pratat hela natten
- ...att man blir osynlig om man har reflexvästen ut och in
- ...att Filip räknar tid i vedträn
- ...att Dopping kokar grytor
- ...att Doppings valuta är tändstickor
- ...att gravitationen funkar... typ... inte...
- ...att Evas pinnar har blivit skrovliga
- ...att Vidar är en golden retriever
- ...att Ingvar får sova på höger sida...en gran växte upp där
- ...att Leon är en fena på matte
- ...att klockan är 13,5 dl
- ...att Martin är utbildad höftcoach
- ...att Peter hellre sover i en säng
- ...att om man åker snabbare än ljusets hastighet så kommer man fram i tid
- ...att påsen ska vara på fotosyntesen
- ...att Vidars pappa högg av en ek med sin cykel
- ...att det för en gång skull kommit in riktigt många rykten.
- ...att man skickar sina rykten till [fyren@waxholmsscouter.se](mailto:fyren@waxholmsscouter.se)



## TERMINSPROGRAM VT 21

### Juni

- 3 tor Kårstyrelsemöte (KS)  
6 lör Sveriges nationaldag – ev ceremoni i kyrkan med fanborg  
7 mån Terminsavslutning  
15 tis Skolavslutning  
21 mån Lägerpackning – Vi plockar i ordning inför sommarlägret.

### Juli

- 30 fre Förläger och utresa för Sjöfåglarna och Råseglet till sommarläger

### Augusti

- 2 mån Utresa för Ugglan  
5 tor Utresa för Insekterna och Myrorna  
8 sön Gemensam hemresa sommarlägret

### VILL DU SKICKA IN NÅGOT TILL FYREN?

Har du något du vill dela med dig av till  
Fyren tveka då inte att skicka ett mejl till  
[fyren@waxholmsscoutkar.se](mailto:fyren@waxholmsscoutkar.se)



**WAXHOLMS SCOUTKÅR**  
ROSLAGENS SCOUTDISTRIKT  
Svenska Scoutförbundet

Vill du också vara med i Scouterna?  
Tveka inte att höra av dig till oss genom vår hemsida  
[www.waxholmsscoutkar.se](http://www.waxholmsscoutkar.se) och klicka på Bli Scout!

Vi ses!