

Tag fram det bästa humör

Tag fram det bästa humör du har
var morgon när solen går upp.
Försök att hålla det ständigt kvar
fast jorden går runt i sitt lopp.

För om du bara tänker så:
Det här var skojigt det måste gå.
Då finns ingen väg som är svår för dig.
Gå fram med ett rungande hej, HEJ!

Ett glatt humör skall man alltid ha
om vägen också är lång.
Och sura miner är aldrig bra.
Nej, skratta och sjung på en gång.

För om du bara...

Muggebigge

Muggebigge muggebigge tuff tuff tuff
Mahognyskrov med ruff ruff ruff
Muggebigge muggebigge tuff tuff tuff
det är vår seglarsång

Själva jag styr, så skummet yr
vågorna plaskar och vinden sjunger
Muggebigge muggebigge tuff tuff tuff
det är vår seglarsång!

(Byt vokaler varefter)

Apans sång

Jag kungen är över alla här under
trädens gröna höjd,
jag har nått opp till högsta topp
men ännu är jag ej nöjd,
jag vill ju bli en man, en människa
och kunna allt ni kan,
jag vill ej längre apa mig
jag vill bara va en man

Oh, oopi-doo
jag vill ju va som du-u-u
jag vill se ut som du,
gå som du, du-u-u
det vill jag nu-u-u
ett djur som ja-a-ag
det lär sig bra, bli en människa-a-a

Försök inte lura mig gosse,
jag inga konster tål,
att känna till, hur eld blir till
är mina drömmars mål,
din hemlighet vill jag veta
seså, säg hur det går till
för då blir jag visst, en man till sist
och det är vad jag vill, Oh, oopi doo...

På vår balkong

På vår balkong, på vår balkong
hoppa småfågeln hage hela dagen
lång (x2)

men runt omkring, men runt omkring
sitter ledarna och tjuvar och gör
ingenting (x2)

jag så går det till, ja så går det till
när man gör som man vill, när man
gör som man vill (x2)

(kanon)

När månen vandrar

När månen vandrar på fästet blå
Och tittar in genom rutan,
Så undrar jag understundom så
Och knäpper sakta på lutan:
Vad du är lycklig, du måne klara,
Som får så högt över jorden fara
Och blott se på! (x2)

Väl ser du dårskaper utan tal,
Det kan man nog hålla troligt;
Båd' älskande, som förgås af qual,
Och älskande som har roligt.
Väl ser du tåren från ögat rinner,
Men sorgen aldrig upp till dig hinner
Det är för högt. (x2)

Spektaklet tröttrar dig innan kort:
Det kan man icke förtänka,
Då går du bara helt simpelt bort:
Men ledsnar också att blänka.
Så blir du borta i några dagar
Och kommer åter när du behagar
Och ser på oss (x2)

My Paddle's Keen and Bright

My paddle's keen and bright
Flashing with silver
Follow the wild goose flight
Dip, dip and swing!

Dip, dip and swing her back
Flashing with silver,
Swift as the wild goose flight
Dip, dip and swing!

Land of the silverbirch

Land of the silverbirch, home of the
beaver
Where still the mighty moose
wanders at will

Blue lake and rocky shore
I will return once more
Bom-di-di-ey-di, bom-di-di-ey-di,
bom-di-di-ey-di, bom

My heart is sick for you, here in the
lowlands
I will return to you, hills of the north

Blue lake...

Swift as a silverfish, canoe of
birchbark
Oh, mighty waterways, carry me
forth

Blue lake...

There where the blue lake lies, I set
my wigwam
Close to the water's edge, silent and
still
Blue lake...



I like the flowers

I like the flowers, I like the daffodils,
I like the mountains, and I like the
rolling hills.
I like the fireside when the light is
low.

Singing the:
Bom-didadi, bom-didadi, bom-didadi,
bom-didadi,
bom-didadi, bom-didadi, bom-didadi,
bom-didadi, bom

Jag gillar blommor, jag gillar
påskliljor,
jag gillar bergen och de gröna
kullarna.
Jag gillar elden när skymningen faller
på.

Sjungande: Bom-didadi...

I medelhavet

I medelhavet sardiner simmar
apu apu, apu apu
men i mitt hjärta där simmar du
apu apu, apu apu

In middle ocean sardines are swimming
apu apu, apu apu
but in my heart are swimming you
apu apu, apu apu

In MittelMehre sardinen schwimmen apu
apu, apu apu
aber in mein herz
da schwimmst ja du
apu apu, apu apu

I medelhavski sardinski simmski
apuskiduski, apuskidu
men i mitt hjärtski där simmski duski
apuskiduski, apuskidu

I norske havet små torsker svømme apu
apu, apu apu
men i min blodpump där plasker du
apu apu, apu apu

Ridom

Ridom, ridom, ridom över sanden,
solen sjunker bortom Arnar fjäll.
Mörkret breder skuggor över sanden,
spöken kommer fram när det blir
kväll.

Herren leder gångaren min, ännu är
det långt till gård och grind. (x2)

Räven tjuter, tjuter bakom kullen,
fåren flyr i fruktan för hans klo.
Men vem ropar, ropar utur mullen?
Bergakungen stiger ur sitt bo.
Fredlös han i lönndom går,
jagar liksom räven vilsna får. (x2)

Älvadrottningen dansar över sanden.
Rid, ja rid, om livet är dig kärt.
Fly den fagra älvadrottning-handen,
ryttarns själ till fånge hon begär.
Bästa häst jag offra vill,
om jag hinner fram till Kidagil. (x2)

Släpp min känguru ut

Släpp min känguru ut, Rut, släpp min känguru ut
Nu får det vara slut, Rut, släpp min känguru ut

Ta min gula banan, Jan, ta min gula Banan
Ta den sedan till stan, Jan, ta den sedan till stan.

Ta min koalabjörn, Jörn, ta min koalabjörn
se till att ej nån förstör'n, Jörn, ta min koalabjörn

Gör mig sen till en fäll, Kjell, gör mig sen till en fäll
Häng mig sen upp för en kväll Kjell, gör mig sen fäll

Släpp min känguru ut Rut, släpp min känguru ut!
Nu får det vara SLUT!

Waxholms scoutkår, grön och blå

Skärgårdens sköna blåa och gröna ger oss de färger vi bär.
Roslagens öar, skogar och sjöar, scouting för oss, det är här!

Vi Waxholmsscouter, vill visa färgen, skärgårdens färg, som är grön och blå.

Vi Waxholmsscouter, vill visa färgen, skärgårdens färg, den är vår!

Småfåglar ...

Myror runt stacken, myllrar på backen, bär barren åt samma håll.
Fast det är slitigt, bygger vi flitigt, åhej det är vår paroll! (Ref...)

Insekter surrar, brummar och hurrar,
flyger från blomman till blad.
Ute vi trivas, utan att kivas,
bättre att alltid va' glad! (Refr...)

Ugglan ... Sjöfåglarna ...Råseglet ...

Plocka fram kläder för alla väder,
vänta tills veckan tar slut!
Skaffa en karta, snart kan vi starta,
vi drar i vildmarken ut! (Refr...)

När vind och vatten vilar för natten,
elden vi samlas omkring.
Lägereldslågor vid mörka vågor
lyser, och värmer vår ring. (Refr...)

Ringan är sluten, kedjan blir knuten
fastare år efter år.
Minnen som varar bilden bevarar
av den patrull som var vår! (Refr...)

Omkring Vår eld

Omkring vår eld vi nu samlats har,
liksom så ofta förr. Och innan någon
till orda tar, så sjunger vi ut i kör:

På möte, på möte, på möte sjunga.
På möte, på möte, på möte vi vilja
förbi. Utan paraply!

Grevens hund

Greven han hade en liten hund
Trulle var hans namn serru!
Greven han hade en liten hund
Trulle var hans namn serru!
T-R-U-L-L-E, T-R-U-L-L-E, T-R-U-L-L-E
Trulle var hans namn, serru!

Greven han hade en liten katt
Trisse var hans namn serru!

...
T-R-I-S-S-E, T-R-I-S-S-E, T-R-I-S-S-E
Trisse var hans namn serru!

Greven han hade båd' hund och katt
Trilla om varann serru!

...
T-R-U-L-L-E, T-R-I-S-S-E, T-R-I-L-L-A
Trilla om varann serru!

Visa i Molom

Nu hoppar haren, kråka på ängens
vita gräs
Nu glider gladan slint i snögan snår
I långa lopp och längslar min kropp i
molom går
Ty slokar sol på nattosamma näs

*Stjärnor i skelom. Dudom delom.
Vind går i felom – Spelom!*

Nu duggar dag från dejlom i
mörkomånan sjö
Och stjärnor stinga håll i himmelen
Min lyckas glada glejom
När kommer du igen?
Ty kommer du skall visdomliga dö

Stjärnor...

Så lutar somt sig stilla på vitan
väntomvall
När smältan sol förrinner med min
dag
Den röda sorg sig hållnar
Vid klittrand bjälromslag
Från Molom flyr min själ i svollna
svall
Stjärnor ...

Nu lägerelden brunnit ner

Should auld acquaintance be forgot,
And never brought to mind?
Should auld acquaintance be forgot,
And days o' lang syne!

For auld lang syne, my dear
For auld lang syne,
We'll tak a cup o' kindness yet
For auld lang syne!

Nu lägerelden brunnit ner
och dagen nått sitt slut
men allt det vackra som vi känt
kan aldrig plånas ut

Vi tacka för den tid som gått
och blickar mot en ny
då våra löften segra skall
och större tider gry

Skymning rår

Skymning rår över skogar och vatten,
snart har dagen nått sitt slut.
Inom kort härskar mörkret och
natten, och vår lägereld dör ut.

Låt oss värmas ännu av dess lågor,
låt vår sång gå fram som havets
vågor.

Skymning rår över skogar och vatten,
snart har dagen nått sitt slut.

Någon dag

Alla har vi någon drömt nånstans
om att en gång segla ut
till ett långt i fjärran lyckligt land och
att finna det där till slut.
Bara finna det vi saknar här, aldrig
sakna mera sen,
aldrig mista den som man har kär,
aldrig svika en egen vän.

//Någon dag, någon vacker dag skall
vi vara där du och jag.//

Där är kanske inte paradiset, men en
annan värld ändå,
den är gjord av alla oss som
drömmer en himmel att lita på.
Där är luften klar och rymden fri,
himlen hotar inte mer,
där skall inga städer blåsas ut av
raketer som faller ner.

Någon dag...

Men om också denna världen finns
och om allt är bättre där
vill vi knappast lämna någonting, alla
vill vi nog stanna här.
Och det vore för besvärligt om
allihop skall åka dit,
det är bättre om den bättre världen
kan lockas att komma hit.

Någon dag...

Rena vita lakan (Nya lakan)

Rena vita lakan, det är skönt att ha.
Ända upp till hakan, vill jag nu dem dra.

Sova hela natten, drömma att jag far
över vida vatten, bort på böljan klar.

Rena vita lakan, det är skönt att få.
Nästan som en ängel, känner man sig då.

Hör en silverharpa, klingar silverklar.
Nästan in i himlen, drömmer man att
man far.

